



Rust, ruimte en  
Belgische gastvrijheid

Reportage

AUVERGNE, DOMAINE BARREAUX



in de  
**Auvergne**



**Domaine Bareaux is een gezellig guesthouse in de Auvergne dat wordt uitgebaat door het Belgische koppel Rita en Luc. Het ligt in wat men in Frankrijk de 'diagonaal van de leegte' noemt, een zone van regio's met een lage bevolkingsdichtheid een zwakke economie, geen grote steden en een beperkte infrastructuur. Dat label klinkt niet meteen positief, al is het natuurlijk maar hoe je het bekijkt. Mij klinkt het als muziek in de oren: een van die zeldzame plaatsen waar je nog echte rust kan vinden.**

TEKST & FOTO'S: Charly de Kinderen

**H**et Domaine Bareaux ligt op een uurtje rijden van het geografische middelpunt van Frankrijk, centraal in de 'diagonaal van de leegte'. Afhankelijk van waar je woont in België en welke route je kiest, is het ongeveer zeven uur rijden naar deze oase van rust. Dat is een flinke afstand, maar met onze sportievere reismotoren is het prima te doen op één dag. Enkele uren autostrade zijn onvermijdelijk, maar je kan die in de buurt van Troyes verlaten en via het prachtige natuurpark van de Morvan afdalen tot de eindbestemming nabij Cindré. Rita en Luc stellen hun guesthouse open voor allerlei themaweken, waarin gezelligheid en genieten van het leven centraal staan. Themaweken voor motorclubs en bekende chefs die hun kookkunsten komen tonen, zijn maar enkele voorbeelden en niet toevallig twee interesses die de eigenaars nauw aan hart liggen. De ontvangst is navenant hartelijk. Hoewel ik bezweet van de motor stap, word ik als een verloren gewaand familielid welkom geheten met een knuffel en kus.



Het Château de Puyfol ligt op wandelafstand van Domaine Barreaux.



We zijn hier trouwens niet alleen: de GS-Club van Vlaanderen is hier te gast en ze heeft twaalf fanatiekelingen op de been gebracht om met hun geliefde BMW GS de streek te ontdekken. Wij zijn met onze KTM 1290 Adventure S en Ducati Multistrada V4 Rally dus de buitenbeentjes in deze themawEEK. Het is een indrukwekkend zicht, dat legertje Beemers waar we onze twee motoren tussen plaatsen. Dat voelt een beetje aan als een provocatie, maar wij zijn gekomen in vrede en we verbroederen meteen. De Oostenrijker en Italiaan kunnen rekenen op de nodige aandacht van de GS-club en we schuiven gezamenlijk aan tafel voor een eerste Belgische pint.

### Vichy

Ik heb me door een van de GS-rijders laten overhalen tot een ochtendloop bij opkomende zon de volgende ochtend. Zo vroeg uit de veren is geen evidentie, maar het parcours door de verlaten velden in de ochtendmist

is memorabel. Ik ben helemaal opgeladen voor de eerste rit doorheen de Auvergne. De omgeving rond Domaine Barreaux is redelijk vlak, maar met het Centraal Massief in de nabijheid moet je voor wat hoogtemeters niet ver gaan zoeken. In het gebied liggen meer dan vierhonderd uitgedoofde vulkanen, waardoor zo'n twintig miljoen jaar geleden dit massief is gevormd. Aan die vulkanen danken we ook de heerlijke stuurwegen die je hier vindt. Met een grote boog gaan we rond de stad Clermont-Ferrand en we doorkruisen twee heerlijk rustige natuurparken. Het klimaat is hier doorheen het jaar redelijk mild; alleen 's zomers kan het hier flink heet worden overdag. Maar vandaag is het mistig, en door de groene weides vol vee lijkt het wel of we in Schotland zijn. Het thema van de leegte negerend, besluiten we naar het centrum van Vichy te rijden. De stad is met zijn warmwaterbronnen vooral bekend als kuuroord en staat sinds 2021 samen met het Belgische Spa op de UNESCO Werelderfgoedlijst van historische Europese





## De omgeving rond Domaine Barreaux is redelijk vlak, maar met het Centraal Massief in de nabijheid moet je voor wat hoogtemeters niet ver gaan zoeken.

kuuroorden. Hoewel er nog prachtige gebouwen en parken te bewonderen zijn in de art nouveau- en art-deco-stijl, is het duidelijk dat de gloriejaren hier voorbij zijn.

### Steak

Hoe krijg je na een dag vol leuke rijervaringen twaalf GS-rijders stil? Door ze te verwennen met een heerlijk avondmaal. Als locals weten Rita en Luc ondertussen als geen ander welke adresjes je moet bezoeken voor de betere ingrediënten, om de gasten culinair in de watten te leggen. De Auvergne is een landbouw- en veeteeltstreek pur sang, met enkele van de beste runderenrassen van Frankrijk. De bron van goed vlees is dus niet veraf. Als je die mooie dieren in de ruime en wilde weides ziet grazen, ben je niet verrast dat de kwaliteit voortreffelijk is. Luc werkt de steaks af op een Ofyr-grill, de bijgerechten worden door Rita geserveerd. En of het smaakt! Ik geniet nog als ik eraan terugdenk ... De trend van lekker eten zal zich heel de week doortrekken, ook het ontbijt staat telkens op punt.

De dag nadien neemt mijn Ducati-reisgenoot afscheid van het gezelschap en vat ik de verkenning verder aan richting het zuiden. Eerst domineren vlakke weilanden weer het landschap, maar geleidelijk wordt het heuvelachtiger, tot ik uiteindelijk in een middengebergte belandt met dichte dennenbossen. Een beetje zoals in onze Ardennen, met dat verschil dat je hier amper verkeer tegenkomt zolang je de grote assen mijdt. Andere motorrijders zijn hier zeldzaam. Eetplekken ook. Daarvoor moet je soms uitwijken naar grotere kernen, of op voorhand iets plannen op de route (best vooraf even bellen). De mensen leven hier niet om te werken maar andersom, dus de openingsuren van de restaurants op Google Maps zijn vaak puur indicatief. Maar als je dan iets hebt gevonden, word je net als in Domaine Barreaux verwend met een eerlijke keuken, en menuprijzen waar je in België tegenwoordig enkel een voorgerecht voor krijgt.

Een GS-treintje door de groene velden



Het dorpje Billy en zijn fort



## Als locals weten Rita en Luc ondertussen als geen ander welke adresjes je moet bezoeken voor de betere ingrediënten, om de gasten culinair in de watten te leggen.



Rita en Luc bij de Ofyr-grill

Ondertussen heb ik mijn wagonnetje aan de GS-trein geklikt om het laatste deel van de dag op verkenning te gaan. We rijden in afwisselende volgorde, en als ik eens voorop in het peloton beland lijkt ik wel opgejaagd wild met een horde Beemers achter mij, maar de Oostenrijkse eenzaat staat zijn mannetje. Hier en daar zijn de wegen technisch en niet altijd van de beste kwaliteit, maar genieten doen we terwijl we door de wouden en velden slingeren. Genieten doe ik ook van de rust en ruimte. Hier wordt een mens vanzelf helemaal zen.

### TET

De laatste dag wil ik nog enkele dorpen en kastelen bezichtigen, dus trek ik er alleen op uit. Deze keer geen uitgestippelde route maar enkele lokale bezienswaardigheden als ankerpunten doorheen de streek. Op advies van Luc en Rita zet ik Montaigu-le-Blin, Billy en Charroux op mijn lijst. Je vindt er geen indrukwekkende monumenten of gebouwen, maar wel de eenvoudige

gezelligheid van het Franse dorpsleven. Als ik dit soort charmante plaatsjes bezoek, maak ik altijd wilde plannen om een verlaten huis met karakter te kopen en het helemaal op te knappen volgens de originele plannen. Dromen is gratis ...

Na de afsluiter Charroux wil ik terug de natuur in. Goed om weten voor de avontuurlijke rijders: een groot deel van de TET (Trans Euro Trail) loopt min of meer in een boog rond deze streek, dus je kan eenvoudig delen van de route meepikken. Ikzelf ga het lot niet tarten, als solo-reiziger met een KTM 1290 Adventure S die rijklaar ongeveer 240 kilogram weegt. Eerst rij ik nog een tijd door de eindeloze, als een Mexican wave golvende graanvelden. Daarna duikt er ineens een kloof op in het groene landschap. Gelukkig is men zo slim geweest om er een prachtige weg doorheen aan te leggen. Die volg ik richting het Lac des Fades. Ik rij door bossen, af en toe doemt er plots een kasteel op vanachter de bomen. Ik volg de prachtige, brede baan. Een perfect



### Domaine Barreaux

De Auvergne is voor veel Belgen niet meer dan een regio die je passeert op weg naar toeristische oorden in het zuiden van Frankrijk en Spanje. Daar is het leven mooi, maar de rust is er vaak ver te zoeken. In de Auvergne vind je beide. De wegen zijn er prima en er is een grote variatie aan landschappen, waaronder het Centraal Massief, een ideale speeltuin voor de motorrijder. Het eten is er eenvoudig, lekker en betaalbaar.

Domaine Barreaux belichaamt al dit moois. Het ligt perfect centraal in Frankrijk, aan de rand van het Centraal Massief, op een dag rijden van België. Een uitgelezen uitvalsbasis om op avontuur te gaan in de omgeving. De focus ligt er op groepen die dezelfde passie of interesse delen. Op de website van Domaine Barreaux vind je alle geplande themaweken en kan je zelf contact opnemen met Rita en Luc om jouw eigen themaweek naar de Auvergne te organiseren: [www.domainebarreaux.be](http://www.domainebarreaux.be)



Château de Chavroches



De charmante straatjes van Charroux

bochtenparcours, geen verkeer ... Ik heb het al vaker gezegd: er zijn van die momenten waarop alles klopt, en dit is er weer zo een. Bij het meer zoek ik even verkoeling in het gras. Niet in het water, want zwemmen is hier ten strengste verboden. Ook in the middle of nowhere ontkom je niet aan de alomtegenwoordige regelzucht ...

Ik neem dezelfde weg als daarnet in de omgekeerde richting, terug naar Domaine Barreaux. Ik rij over een grote dam vanwaar je het imposante Viaduc de Fades kan zien liggen, de hoogste spoorbrug van Frankrijk met 92 meter hoge granietstenen pijlers. Op goed geluk zoek ik mijn weg naar Domain Barreaux. De dagen zijn lang in deze tijd van het jaar, en ik rij expres af en toe de verkeerde richting uit om de rit een beetje te rekken. Nooit gedacht dat ik onderweg zo vaak zou stoppen om koeien te fotograferen ... Na een laatste gravelpadje, waar ik een paar bijtgrage honden achter me aan krijg, zie ik in de verte de blauwe vensterluiken van mijn guesthouse.

Wanneer ik de volgende ochtend na drie dagen natuur de autostrade oprij, word ik met een ruk uit de rust en terug in de drukte van alledag gedropt. De Auvergne lijkt plots ver weg ...

